

K-pop Demon Hunters

Populaire film roept vragen op

Profeteren

Hedendaagse profetie onder de loep

The Send

Is 'The Send' de Grote Opdracht?



VOORWOORD

Beste Lezers,

Tijdens de voorbereidingen voor het nieuwe **B&O Magazine** begon er een nieuwe oorlog tegen Iran. Deze oorlog werd gestart door Amerika en Israël samen. In Israël kreeg deze oorlog de naam "Operatie Brullende Leeuw". Ook nu weer vecht Israël in deze oorlog als een brullende leeuw. Maar uiteindelijk weten we vanuit Gods woord dat Jezus, de Leeuw van Juda, de overwinnaar is. Deze Leeuw van Juda gaat ook door met het overwinnen van harten. Er zijn nog steeds mensen die zich 'gewonnen' geven aan deze Leeuw van Juda. Dank God!

Er is nog een andere brullende leeuw waar Petrus naar verwijst. "Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden." (1 Petr. 5:8)

Straks is misschien ook de oorlog met Iran voorbij en vallen de bombardementen stil. Maar de oude slang blijft zijn verwoestende werk voortzetten. Johannes zegt dat de dief alleen komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. Hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. (Joh 10: 10, 13) De slang probeert om te verwoesten met diverse middelen. In dit magazine kijken we naar de volgende middelen die de tegenstander gebruikt:

- Valse profetieën zijn een aanval op Zijn gemeente
- K-pop Demon Hunters is een aanval op onze kinderen
- The Send is een aanval op onze jeugd, generatie Z

Ook nu zien we de resultaten in verdeeldheid in kerken. De slang blijft zijn vernietigende pijlen afvuren en de strijd om de ziel van de mens gaat door. Laten we daarom nuchter en waakzaam blijven.

Als bestuur van Bijbel & Onderwijs willen we ook graag nuchter en waakzaam kijken naar alles wat op de gemeente en gelovige afkomt. Ook al horen we de laatste tijd steeds meer over oorlogen en rampen, we kennen de Bijbelse waarheid dat Hij de controle over alles heeft. Alle moeilijkheden en spanningen zijn een voorteken van Zijn spoedige komst. Laten wij oplettend blijven en hem spoedig verwachten.

Wij hopen dat dit magazine van Bijbel & Onderwijs u ook weer mag opbouwen en tot zegen mag zijn.



Namens het bestuur
J.D. Prinsen

INHOUD

3 **K-pop Demon Hunters**
Populaire film roept vragen op

8 **Profeteren**
Hedendaagse profetie onder de loep

12 **The Send**
Is 'The Send' de Grote Opdracht?

16 **Bijbel in de Basis – Suriname**
Het belang van godsdienstonderwijs





K-pop Demon Hunters

Populaire film roept vragen op

Het is de meest bekeken film ooit op Netflix, met meer dan 325 miljoen views in een korte tijd¹. Grote kans dat u weleens gehoord heeft van de film K-Pop Demon Hunters. En zo niet dan zullen ongetwijfeld uw kinderen of kleinkinderen hier mee te maken krijgen op school. Mijn eigen kinderen (basisschool leeftijd) krijgen er regelmatig mee te maken. Alleen al door vriendjes en vriendinnetjes die herhaaldelijk de aanstekelijke songs van deze film zingen.

Zoals de titel van de film aangeeft, draait de film om het verjagen van demonen. Dat klinkt al best afschrikwekkend, maar is in deze huidige tijd niet meer zo'n harde alarmbel. Zo eenvoudig als allerlei streamingsdiensten worden aangezet, zo gemakkelijk sippelen ook de invloeden van deze film (christelijke) huisgezinnen binnen.

De moeilijkheid met deze film is dat halve waarheden en mooi verpakte leugens door elkaar lopen, waardoor zelfs zo'n vreesaanjagende kinder(!)film door sommigen gezien wordt als christelijk verantwoord. Hoofdpersoon Rumi zou bijvoorbeeld als type van de 'Messias' kunnen worden gezien in de strijd tegen de demonische wereld. Mijn kinderen vragen regelmatig waarom wij ergens niet naar kijken, terwijl het volgens hen lijkt alsof bijna iedereen dat wel doet. Dat levert mooie gesprekken op, maar soms ook vragen waar je even over na moet denken. Een jongen uit de klas van mijn zoon vroeg laatst: Het is toch juist goed dat er in de film gestreden wordt tegen demonen? Een scherpe vraag die blijkbaar leeft in een kind dat

binnen de christelijke wereld opgroeit. Deze vraag wil ik gebruiken als leidraad in dit artikel. Is het strijden tegen demonen, zoals weergegeven in de film, iets goeds en Bijbels? Je zou kunnen zeggen: strijden ook wij niet tegen het kwaad van satan en zijn gevallen engelenleger? En daarnaast wil ik kijken naar de misleidende boodschappen over mensbeeld, zonde, vergeving en zelfacceptatie, die de kinderen ontvangen door het kijken naar de film.

Waar gaat het over?

De film gaat over K-Pop (Koreaanse pop) demonenjagers. Een fictieve K-Pop meidenband, met de naam Huntrix, is de nieuwste in een lange rij van muzikanten die in het geheim de taak hebben om op demonen te jagen en ze te doden. Hun ultieme doel is daarbij om de *Honmoon* (de barrière die de wereld beschermt tegen het demonenrijk) te versterken via hun K-Pop muziek. Rumi, de hoofdzangeres van Huntrix, verbergt een duister geheim. Ze heeft de veelzeggende demonische tekens (in de film "*patterns*") en deze verspreiden zich over haar lichaam. De patronen lijken op een soort littekens die bij zwakte en onzekerheid groter worden en duiden op demonie. Hoe meer de patronen zich verspreiden, hoe meer ze deze wil verbergen. Maar ze tasten zelfs haar stem aan; precies datgene wat ze nodig heeft om de wereld te beschermen. De *Honmoon* wordt immers versterkt door de liedjes die ze zingt. Ondertussen probeert een demonische boyband, The Saja Boys, de fans van Huntrix te stelen en uiteindelijk ook hun geesten. Rumi

wordt verliefd op de leadzanger van The Saja Boys, Jinu. In de film wordt duidelijk dat Jinu vroeger menselijk was, maar zo werd gekweld door zijn schuldgevoel over het verraden van zijn familie, dat Gwi-ma (de satan-figuur) de controle over zijn ziel overnam. Daardoor is hij nu een demoon. Uiteindelijk moeten zowel Rumi als Jinu zichzelf accepteren, inclusief hun schaamte en schuldgevoelens, om bevrijd te worden van Gwi-ma. En dat is meteen ook het overkoepelende thema van de film; zelfliefde en acceptatie van het verleden (inclusief je fouten) veroorzaken of brengen bevrijding.



Wat is het doel van de maker?

Als je zo leest waar het over gaat, bekruipt u misschien al een onbehagelijk gevoel. En toch is deze film, zoals ik al eerder schreef ook populair onder christenen. Op YouTube kwam ik zelfs video's tegen waarin werd opgeroepen om juist deze film met kinderen te gaan kijken, omdat er christelijke lessen in zouden zitten. Ik wil daarin een evenwichtig tegengeluid geven. Laten we nu eerst eens kijken wie de bedenker is en wat de motieven waren om deze film te maken. Iets wat u ook met uw (klein) kind kunt doen. Maggi Kang is het brein achter de film. Zij is een vrouw die opgroeide in Canada, maar haar roots in Zuid-Korea heeft. Haar bedoeling was om niet alleen de Koreaanse popcultuur te tonen (K(orean)-Pop), maar ook de mythologie van het land onder de aandacht te brengen². De Koreaanse mythologie is sterk beïnvloed door het sjamanisme³. En dit is een heel belangrijk onderdeel van de film. Dit sjamanisme wordt in de film gepraktiseerd door een westers aandoende jongerenband, waardoor het voor een zeer breed publiek een gevoel van herkenbaarheid opwekt. Dat maakt het nu juist zo listig. Het is dus de bedoeling van de maker om kinderen en volwassenen kennis te laten maken met de wijsheden van het sjamanisme en niet om ons te onderwijzen in de Bijbelse waarheid.

Koreaanse spiritualiteit en Bijbels denken

Lichaam en geest

Het gaat in de film steeds over demonen en mensen die meegetrokken worden in het demonenrijk. Om de diepere verschillen tussen het Bijbelse denken en de gedachtegang in de film helder te krijgen, vergelijken we de sjamanistische visie op lichaam en geest met wat de Bijbel hierover leert. Volgens de Bijbel bestaat de mens uit geest, ziel (immaterieel en onzichtbaar) en lichaam (materieel en zichtbaar). Wanneer iemand sterft, wordt

het lichaam gescheiden van geest en ziel; het lichaam blijft achter in de aarde, maar de ziel/geest gaat naar Christus indien die aan Christus toebehoort. De geest leeft dus verder bij God, ook al is het lichaam gestorven. Na de dood is de geest niet meer verbonden met deze wereld. Tijdens het leven horen geest en lichaam bij elkaar. Het lichaam is belangrijk (en dus niet afgedankt) en zal door God uiteindelijk worden hersteld bij Zijn wederkomst. Mensen die niet in Christus gestorven zijn, zullen gescheiden zijn van God. Hun geest verblijft in het dodenrijk tot het oordeel. Dit kun je o.a lezen in Openbaring 20:11-15, Lukas 16:19-31, 2 Petrus 2:9 God heeft het contact tussen overledenen en levenden verboden terrein verklaard (Deuteronomium 18:10-12) voor zowel gelovig als ongelovig. Religies die zich daar wel mee bezig houden, zijn in zonde. Het contact dat mensen denken te hebben met overledenen, is een misleiding.

In het Sjamanisme bestaat een mens uit een geest en een lichaam, maar de geest (hon), kan het lichaam ten alle tijden verlaten⁴. Dus het lichaam hoort niet bij de geest en is eigenlijk ondergeschikt. De geest



kan een andere vorm aannemen en ergens intrekken. De werelden van mensen, geesten, demonen en overledenen gaan dwars door elkaar heen. Dit alles moet in hun visie in balans zijn. Geesten kunnen volgens hen boos en verdrietig zijn en dus emoties hebben, rondgaan en mensen beïnvloeden. Jinu, de leider van de Saja Boys, wordt neergezet als een demonisch wezen, maar is ook een mens. Zijn 'hon' is gevangen vanwege zijn egoïstische daden naar zijn familie. Nu zit hij vast in een schuldgevoel en misleidt anderen door hen te pakken op hun zwakte. In de film zijn de demonen allemaal misleide geesten die bevrijd moeten worden (als kijker krijg je een gevoel van medelijden met hen).

Het mensbeeld is dus anders dan de Bijbel ons leert en daarom zeer misleidend voor de jonge kijkers. Dit zit hem dan vooral in de gedachte dat je geest tijdens het leven losgekoppeld kan worden van het lichaam wanneer je een onzekerheid of zwakte toont. Je zou dan dus gegrepen kunnen worden door een demoon of zelf veranderen in een demoon. Ook Rumi lijkt gegrepen te worden door Gwi-Ma telkens wanneer zij onzeker is.

Wat een angstige gedachte dat we een demon kunnen worden als we onzeker zijn, maar dit is wel wat de film de kinderen toont. De Bijbel leert ons dat we iedere gedachte onder Gods heerschappij mogen brengen en dat Hij onze paden recht zal maken, ook als we onzeker zijn.

*“Ken Hem in al uw wegen,
en Hij zal uw paden recht maken”*

Spreuken 3:6

En ook deze tekst geeft hierin helderheid:

“Wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.”

2 Korintiërs 10:5

Elke gedachte, onzekerheid of zwakte mag je dus brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Kolossenzen 3:2 roept ons ook op om de dingen te bedenken die boven zijn, daar waar Christus is. En is daarmee een aanmoediging om dat wat je onderuit haalt niet te bedenken. Gelukkig kent God onze gedachten. Lees maar eens heel Psalm 139, waarbij de laatste verzen hier goed bij passen:

*“Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproof mij en ken mijn gedachten.
Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg.”*

Zonde belijden of healing?

In het Sjamanisme is geen sprake van zonden. Er is dan ook geen behoefte aan ‘vergeving’. Er is behoefte aan genezing, healing door een sjamaan. In de film zijn de drie meisjes van de Huntrix vrouwelijke sjamanen: mudang⁵. Ze zijn een brug tussen de mensenwereld en de geestenwereld. In het Koreaans sjamanisme word je vaak sjamaan door erfelijkheid en ook dat zie je terug bij Rumi die de taak overneemt van haar moeder. Zij heeft de taak om de wereld te healen. Dit Sjamanistische ritueel zie je aan het begin van de film. Vanuit het Koreaanse gedachtegoed zal de wereld gered worden van energieën die uit balans zijn, wanneer alles weer in harmonie is. Dat is de essentie van healing. In Gods ogen hebben we geen healing nodig, maar een compleet nieuw leven. Er is geen sprake van disbalans in de Bijbel, maar van een zondeval die de Schepper en de mens van elkaar gescheiden heeft. Er is een onoverbrugbare

kloof. De mens kan zichzelf niet meer in Gods aanwezigheid brengen. Alleen Gods Zoon kan deze kloof overbruggen. Alleen Zijn plaatsvervangende dood brengt verzoening voor onze in zonde gevallen mensenlevens.

De film gaat dus ook hierin uit van een ander beeld over goed en kwaad. Waar geen zonde is, is geen vergeving nodig. Het Sjamanisme gaat er van uit dat de mens van nature goed is, maar dat verstoringen van emoties en energieën de balans kunnen verstoren. Muziek speelt een hele belangrijke rol. Klanken kunnen in rituelen de boze geesten verdrijven en gelukkig stemmen terwijl verkeerde klanken het kwaad aantrekken. De songs in de film hebben duidelijk ook deze functie en zijn dus eigenlijk onderdeel van een sjamanistisch ritueel.

Verlossing vinden in jezelf

Terugkomend op het zondeaspect. Als er dus geen vergeving nodig is of het erkennen van schuld tegenover de Schepper (en de ander!) tegen wie je gezondigd hebt dan kom je uit bij een andere oplossing. De film richt zich dan ook op het accepteren en omarmen van ons verleden. Geen vergeving en geen erkennen van ‘ik ben verkeerd geweest’ en ik heb een Verlosser nodig, maar verlossing vinden in jezelf. De grote strijd in de film loopt af met een overwinning van Rumi waarbij ze er voor uit komt dat ze half demon is en zich niet meer schaamt voor haar verleden en haar “patterns” aan iedereen laat zien in een song. De boodschap is dus: ik ben wie ik ben, ik accepteer het en ik kom er voor uit. En dat lijkt aan de ene kant heel mooi en het lijkt zelfs christelijk om met je verleden in het licht te komen, maar in deze climax ontbreekt de Verlosser van schuld tegenover God! De balans en harmonie worden hersteld door deze krachtige daad van Rumi waarmee ook de “Golden Honmoon” over de aarde gaat. De verlossing voor alle geketende mensen en demonen is haar zelf-acceptatie.



Verlossing in Christus

Maar leert de Bijbel ons niet juist onze verlossing te zoeken in Christus, buiten onszelf? Natuurlijk leert Gods Woord niet dat we onszelf naar beneden moeten praten. Destructieve en neerslachtige gedachten mogen we bij Hem brengen, zoals we al eerder lazen. Nare gedachten kunnen ook zeker ingefluisterd worden door de satan. Hij kan influisteren, maar ons niet afpakken van God. Als we eenmaal bij Christus horen, is Hij onze veilige Vesting. Zonder Christus zijn we overgeleverd aan onze zondige natuur en deze leidt weg van God, tot het verderf. Daarom hebben we een Verlosser nodig. Maar Zijn verlossing gaat niet zonder het erkennen dat we het zelf niet kunnen. De dingen die wij in het verleden (of heden) verkeerd gedaan hebben, moeten wel beleden worden. Zoals Jinu in de film schuld heeft aan het benadelen van zijn familie. Wanneer de film werkelijk christelijk zou zijn, zou het volgende een beter verloop van de film zijn. Jinu zou zijn schuld moeten belijden voor God en het offer van Christus moeten aannemen en zal dan verlost zijn van de aanklacht en zijn zondelast! Dan zou er werkelijk vreugde zijn in de vergeving. En in het geval van Rumi, die zich schaamt voor haar half demoon zijn en de patterns op haar huid: zij zou tot de Vader moeten gaan en belijden dat ook zij met zonde overgoten is en leunen op het volbrachte reddingswerk van haar Verlosser. Eenmaal in het Licht gekomen, zouden beiden een nieuwe schepping worden in Christus.

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

2 Korinthe 5:17

Geestelijke wapenrusting

Tot slot is het goed om terug te komen op de vraag van de jongen aan het begin van dit artikel. Het jagen op demonen door gelovigen is geen Bijbelse opdracht⁶. Een demoon is een gevallen engel die geen toegang heeft tot de fysieke wereld. Het is gelovigen niet toegestaan om contact met hen te zoeken. (Deuteronomium 18 :10-12) Dat zal niet voor niets zijn. Daarmee erkent de Bijbel wel het bestaan van demonen. Dit zijn alleen geen mensen of overledenen (zoals in de film), maar een leger van satan. Engelen die bewust tegen God gekozen hebben en Zijn reddingsplan kapot willen maken. Lees eens Openbaring 12:7-9. Zij opereren onder de beperking die God hen geeft, want ze wijken voor het spreken van de Heere Jezus of het noemen van Zijn Naam. Hiervan is veel te lezen in het Nieuwe Testament (Bijvoorbeeld Markus 5:1-13 en

Lukas 10:17). Hun invloed is subtiel en geniepig en richt zich zeker ook op ons denken. Twijfel zaaien, inspelen op de oude mens, aanklagen, maar het hoogste doel is onze blik afwenden van het verlossende werk van de Heere Jezus. Als christen hoef je niet te jagen op demonen. Het is belangrijk om te weten dat we vanuit onze oude mens ook niet kunnen strijden tegen satan en zijn handlangers. Wij zijn onmachtig en onbekwaam om ons hier tegen te verweren. Want deze geestelijke worsteling gaat ons kunnen te boven. Wij hebben de opdracht om onze geestelijke wapenrusting aan te trekken (Efeze 6). Dit is bedoeld om ‘staande’ te kunnen blijven! Door de geestelijke wapenrusting te dragen, zijn we veilig voor de ‘listige omlleidingen of verleiding’ van de duivel.

K-Pop Demon Hunters overtuigt de jonge kijkers dat bevrijding in onszelf te vinden is. Daarmee lijkt deze film dan ook weer een meesterzet van “de vader van de leugen.” Wees waakzaam op uzelf en uw kinderen voor deze ‘listige omlleiding’! Efeze 6:11.

Op de volgende pagina lees je het vervolg van dit artikel, dat speciaal is geschreven voor de jonge lezers.



Voetnoten:

1. https://nl.wikipedia.org/wiki/KPop_Demon_Hunters
2. <https://www.elle.com/nl/lifestyle/films-tv/a70344092/maggie-kang-kpop-demon-hunters-interview-2026/>
3. Sjamanisme draait om het in balans brengen van alle facetten van het leven. Contact met de natuur en bewustzijnsontwikkeling nemen daarbij een vooraanstaande plaats in. Een duidelijk kenmerk van sjamanisme is het uitgangspunt dat we omringd zijn door allerlei vormen van energie, die we op aardse wijze niet waar kunnen nemen. Zo'n energie wordt meestal een geest, een ziel of een spirit genoemd. <https://centrumlumos.nl/sjamanisme/>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Soul_flight
5. Mudang (vrouwen)voeren rituelen uit om contact te leggen met geesten voor genezing en spirituele raad.
6. In ernstige gevallen komt het voor dat iemand bezeten kan zijn door een demoon. Deze persoon is dan bezig geweest met zeer occulte praktijken. In deze gevallen moet er gebeden worden voor bevrijding.

Speciaal voor de jonge lezer

Kan ik naar K-Pop demon Hunters kijken?

Zingen jouw vrienden op school ook weleens de liedjes uit de film K-Pop Demon Hunters? Of heb je de film weleens gezien? De songs klinken krachtig en blijven zo in je hoofd hangen. In de film vechten ze tegen duistere demonen om de wereld te redden. Dat klinkt eigenlijk heel goed, toch? Want wie wil nou niet dat het goede overwint over het kwaad. Maar als je goed kijkt naar wat de film eigenlijk vertelt, zie je dat het heel anders is dan wat de Bijbel ons leert.

Hier zijn drie dingen om over na te denken:

1. Waar komt bevrijding vandaan?

In de film moeten Rumi en Jinu heel hard hun best doen om zichzelf te redden. Ze moeten "van zichzelf leren houden" en "zichzelf accepteren" om de demonen te verslaan. De film zegt eigenlijk: De oplossing zit in jezelf.

Wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt dat we de strijd tegen het kwaad niet alleen kunnen winnen. Wij zijn soms onzeker, maken fouten of doen verkeerde dingen en dat is zonde. De oplossing zit niet in onszelf, maar bij de Heere Jezus. Hij bevrijdde ons van de zonde door aan het kruis te sterven en daarna op te staan. Je kunt de bevrijding niet in jezelf zoeken: Hij wil jouw Verlosser zijn!

2. Kun je een demoon worden?

In de film krijgt Rumi rare vlekken op haar huid als ze onzeker is. Het lijkt wel of ze een demoon wordt als ze zich zwak en onzeker voelt. Dat is best een enge gedachte: dat je een demoon kunt worden als je bang of onzeker bent.

Wat zegt de Bijbel? In de Bijbel zijn demonen geen mensen die vroeger geleefd hebben of mensen die onzeker of zwak zijn. Het zijn gevallen engelen die tegen God hebben gekozen. Je kunt dus nooit zomaar een demoon worden, zoals in de film! Als je bij de Heere Jezus hoort, ben je een kind van God. Zelfs als je een dagje onzeker bent, houdt Hij je stevig vast. Vertel al je bange gedachten aan Hem.

3. Moeten wij op demonen jagen?

De meisjes in de film zijn "demonen jagers". Ze zoeken de demonen op om tegen ze te vechten.



I'm a big
K-POP
Fan

Wat zegt de Bijbel? God zegt in de Bijbel dat we juist geen contact moeten zoeken met de wereld van geesten en demonen. Dat is een terrein waar wij niet mogen komen. Wij hoeven niet op jacht te gaan. Onze opdracht is veel mooier: we mogen onze "geestelijke wapenrusting" aantrekken (Efeze 6). Dat betekent dat we dicht bij de Waarheid (de Bijbel) blijven en op God vertrouwen. Dan beschermt Hij ons, zodat we stevig blijven staan.

Om met je ouders over te praten

De maker van de film heeft veel ideeën gebruikt uit een ander geloof: het sjamanisme. Daarin denken ze dat alles met "energie" en "balans" te maken heeft. Maar wij mogen weten dat de Heere God Zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wanneer je films kijkt of muziek luistert, onderzoek dan eerst wat de bedoeling van de maker is en kijk of dit past bij een leven met Christus. Heel veel zegen toegebeden!

*Als u nu met Christus opgewekt bent,
zoekt dan de dingen die boven zijn,
waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand.
Bedenk de dingen die boven zijn,
niet die op de aarde zijn.
Want u bent gestorven en uw leven
is met Christus verborgen in God.*

Kolossenzen 3:1-3

E.S.S.

PROFETEREN

HEDENDAAGSE PROFETIE ONDER DE LOEP

Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.

1 Johannes 4:1

Het Nieuwe Testament staat vol met waarschuwingen tegen valse profeten en valse leraars. Onze God waarschuwt zijn kinderen vanuit Zijn grote barmhartigheid hiervoor. De situatie is namelijk zeer ernstig. Waar 'vele' valse profeten zijn uitgegaan in de wereld zijn de valse leraars de gemeente binnengeslopen (1 Johannes 4:1b; Judas 1:4; 2 Petrus 2:1-2). 'Heimelijk', stiekem en listig voeren zij hun dwalingen in naar het voorbeeld van hun meester, de vader van de leugen. Ze gebruiken de Bijbel, noemen de naam van Jezus, zijn zeer ijverig en komen over als betrokken en zorgzaam, als 'dienaars van de gerechtigheid' (2 Korinthe 11:15) maar het zijn 'bedriegers' (2 Timotheüs 3:13).

We herkennen hen aan hun verdraaiing van de Schrift, het Woord van God. Binnen de charismatische beweging wordt door deze misleiders de nadruk gelegd op de ervaring naast de Bijbel. Als het gaat om de Heilige Geest, dan is Deze er volgens hen vooral om ons iets te laten ervaren, iets te laten beleven. Zo las ik in een interview met Jarno van Dijk op revive.nl dat hij zegt: *'Ik wilde dat ook, God ervaren'*. Over de Heilige Geest zegt hij:

'Hoe Zijn gaven werken en hoe je Hem kunt ervaren in je dagelijkse leven'. Als het gaat om de genade-gaven die de Geest uitdeelt, leggen deze leraars altijd de nadruk op het uiterlijke effect, dat wat beleefd moet worden i.p.v. op de innerlijke groei. Zo ook als het gaat over profetie en het profeteren waar ik in dit artikel naar wil kijken.

Sander Wuister, een zelf benoemde 'profeet', schrijft op zijn website woordenvanleven.nl: *'profetie is leven spreken'*. Over hem is verder te lezen: *'Hij profeteert graag over mensen, in het bijzonder leiders, om ze te bemoedigen en (door de Geest) in hun kracht te zetten. Daarnaast activeert hij anderen in profetie'*. Hiermee is hij één van de vele charismatische misleiders die vandaag actief zijn in de kerken en gemeenten. Allerlei 'scholen', organisaties, conferenties en cursussen schieten als paddenstoelen uit de grond. Profetie is 'hot'.

Wuister verwoordt wat al deze initiatieven nastreven: *'Ik wil profetie normaal maken in elke lokale kerk'*. Als een vloedgolf overspoelt dit soort gedachten nu dus christenen die niet genoeg zijn gefundeerd in Gods woord. Deze valse profeten dringen overal binnen om hun verderfelijke onderwijs aan de man te brengen. Hierdoor worden velen misleid door zich te richten op een ervaring en niet op de Christus der Schriften via het geloof, het gericht zijn op 'er staat geschreven'.



Profetie is, zeggen deze misleiders, het 'verstaan van Gods stem' en het 'ontvangen' van 'een woord van kennis' over iemand. Dit kan zijn een droom, een visioen, een plaatje of een indruk. Hiervoor moet men zich openstellen. Er wordt ook vrijwel altijd beweerd dat christenen moeten leren 'oefenen' en 'uitstappen'. Er zijn zelfs 'profetenscholen'. Op woordenvanleven.nl lees ik: *'In het tweede uur gaan we met elkaar aan de slag om zelf te oefenen met Gods stem verstaan en profetie. Uitstappen in profetie is soms spannend. Daarom zetten we een cultuur van kwetsbaarheid neer, waarin je mag leren Gods stem te verstaan zonder veroordeling.'*

Deze zaken zijn afkomstig uit het rijk der duisternis en zijn niet van God.

*En de waarzeggers schouwen leugen;
ook spreken zij van valse dromen,
zij troosten [met] vluchtige woorden*

Zacharia 10:2b

Onder 'profetie' verstaan we:

A: het doorgeven van toekomstige gebeurtenissen zoals Agabus doet in Hand.11:28, 21:11. Dit is hoogst uitzonderlijk en bovendien matigt Agabus zichzelf niet aan dat hij een profeet is. De hongersnood die hij voorspelde kwam. Iedere profeet die iets voorzegt wat niet uitkomt, ook al is het maar eenmaal, is een valse profeet (Deut.18:20-22). In 1Tim.1:18 en 4:14 vinden we dat er profetieën waren uitgesproken over de dienst van Timotheüs. Dit vond niet plaats in een sfeer van voorspelling maar was een herkenning van de gaven die in Timotheüs aanwezig waren door de Geest van God (zie Hand.16:2).

B: Het openbaren en doorgeven van de waarheid door de Heilige Geest. Dit laatste wordt ook wel 'profeteren' genoemd en is de normale orde van God. Dit profeteren is volgens de Bijbel niet het 'openstellen' voor 'de stem van God', ook niet 'leven spreken', maar het spreken vanuit het geopenbaarde woord van God tot vermaning,

bemoediging en/of opbouw van de gemeente (1Kor.14:3,12). Dit is het geestelijk opgroeien tot Christus, tot een 'volwassen man' (Ef.4:16). Een volwassen christen heeft dan in Christus alles wat hij/zij nodig heeft. Dit is het doel van de Heilige Geest; Hij geeft dat wat 'nuttig' is, 1Kor.12:7.

Paulus schrijft in Rom.12:6 en in 1Kor.12:10 over profetie als één van de genadegaven die de Geest hiervoor uitdeelt. In de begintijd van de gemeente was het woord van God nog niet volledig op schrift gesteld en dus brachten profeten nieuwe openbaringen van de waarheid. Het waren door de Geest geïnspireerde predikers. Samen met de apostelen legden zij zo eenmalig het fundament van de gemeente (Ef.2:20). Deze profeten kennen wij vandaag dus niet meer, het fundament is immers gelegd.

In deze tijd schreef Paulus de brief aan Korinthe, toen ook de talen nog een 'tekengave' waren (1Kor.14:21-22). De gave van profetie werd nog gebruikt om openbaringen door te geven die pasten bij de nieuwe bedeling van de gemeente. De 'vleselijke' (1Kor.3:1-3) Korinthiërs moesten gecorrigeerd worden in hun ik-gerichte gebruik van de genadegaven. De talen werden door hen beschouwd als het hoogst haalbare, terwijl men de stichting van de anderen uit het oog verloren was. *'Wie in een taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op,'* 1Kor.14:4.



Paulus schrijft daarom aan hen dat God 'sommigen' als eerste in de gemeente heeft gesteld en wel apostelen, profeten en leraars (1Kor.12:28). Het onderwijzen van gelovigen heeft dus de eerste, hoogste prioriteit. Destijds bestond dat dus mede uit 'een openbaring', 1Kor.14:26. Nu, tweeduizend jaar later is het doel van de Heilige Geest dat christenen opgroeien in de afgeronde, geopenbaarde waarheid (Ef.4:15). Dit is de gezonde leer zoals wij

die vinden in het Nieuwe Testament. Zo kunnen we profeten toetsen door te luisteren of hun woorden overeenkomen met het geschreven woord van God. Paulus schrijft: *Veracht de profetieën niet, maar beproeft alles, behoudt het goede*, 1Thes.5:20-21.

De Geest 'van de waarheid' (Joh.16:13) is Degene die leidt in de waarheid en christenen gebruikt opdat die anderen versterken in 'het geloof', Ef.4:12. Geduldig wil de Geest gelovigen op deze wijze onderwijzen over hun identificatie met een gekruisigde, opgewekte en opgevaren Christus. In 1Kor.14 is de hele bedoeling van Paulus dat dit 'profeteren' gebeurt via begrijpelijke woorden. Niemand verstaat immers een vreemde taal. Gelovigen worden zo vermaand als zij afdwalen van de waarheid en vertroost en opgebouwd doordat zij groeien in het geloof. Dit houdt in dat in de 'innerlijke mens', het hart, de waarheden over de Heer Jezus worden opgenomen zodat daaruit geleefd kan worden in de praktijk (zie Ef.3:17 waar Paulus bidt dat Christus woont in de harten). Gelovigen worden zo 'gesterkt' doordat zij de 'hele waarheid' leren kennen (Joh.16:13).

Petrus schrijft: *'Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God'*, 1Pet.4:11. De luisteraar merkt hierdoor in diens geweten dat hij/zij zich in de aanwezigheid van de HEERE God bevindt. In het boek Handelingen vinden we daar geregeld voorbeelden van.

En Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, vertroostten de broeders met vele woorden en versterkten hen.

Handelingen 15:32

Dit profeteren, het spreken van woorden van waarheid vanuit de Bijbel heeft niets met 'oefenen' of 'uitstappen' te maken. *Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest **gegeven** tot wat nuttig is (...) Maar al deze dingen werkt één en dezelfde Geest, die ieder afzonderlijk toedeelt **zoals Hij wil***, 1Kor.12:7,11.

Aan de gemeente in Korinthe schrijft Paulus: *'Jaagt naar de liefde en streeft naar de geestelijke uitingen, maar vooral, dat u mag profeteren'* (1Kor.14:1). De Geest deelt uit aan wie Hij wil, maar de hele gemeente is verantwoordelijk als het gaat om de regulering van de gaven, d.w.z. dat zij het stimuleert en bewaakt om de opbouwende gaven leidend te laten zijn. *'Laat alles gebeuren tot opbouw'*, 1Kor.14:26b. Hiermee bedoelt de apostel het (tijdens de samenkomsten) profetisch spreken

vanuit het geopenbaarde woord van God, anders kon hij niet schrijven *'laten de anderen het beoordelen'*, vs29b. Iedere uiting in de gemeente behoort getoetst te worden. Vergelijk dit met wat er op de website van een 'profetenschool' staat:

Wij oefenen:

- *Het verstaan van Gods stem.*
- *Het ontvangen van verschillende soorten indrukken – woorden, beelden, Bijbelteksten etc.*
- *En natuurlijk vooral in het uitspreken van profetische woorden voor elkaar.*



'Indrukken', 'woorden', 'beelden', 'profetische woorden voor elkaar' zijn niet te beoordelen door de anderen aan de hand van Gods Woord, het is alles subjectief. De trainingen zijn ondanks dat alweer volgeboekt lees ik op hun website. Wat een tragiek! Waarom hebben dit soort 'trainingen' dan zo'n aantrekkingskracht? Het is de zucht naar een beleving, een ervaring, iets dat ons uittrekt boven het 'gewone' leven. Eva werd verleid doordat zij 'als God' wilde zijn, hoewel ze de vrije toegang had tot de boom van het leven. Dat was voor haar kennelijk niet genoeg en dus speelde de slang in op haar verlangen naar 'meer'. Wat is er nu bijvoorbeeld mooier dan 'woorden van leven spreken' zoals Sander Wuister dit voorstelt? Zo worden veel christenen misleid doordat zij dit verlangen hebben naar 'meer' naast het geschreven Woord van God. Op dit verlangen komt het rijk der duisternis in actie met haar talloze listen en leugens waaronder het 'uitstappen' in profetie.



De 'profeten' die ons dit voorhouden zijn daarom misleidende profeten. Ze leren anderen ontvankelijk te worden voor invloeden uit de afgrond; de wereld van de demonen waar ze zelf door worden gebruikt. Zonder het te weten stellen argeloze christenen zich open voor een andere geest, die van misleiding. Men denkt vaak oprecht dat de Heilige Geest aan het werk is, 'want er gebeurt

toch wat' maar men heeft niet door dat het een andersoortige geest is die een 'andere Jezus' voorstaat (2Kor.11:4). De HEERE waarschuwt in Deut.13:1-5 dat als een profeet woorden spreekt die niet overeenkomstig Gods woord zijn terwijl deze toch een wonder of een teken verricht, dat men deze 'profeet' moest doden. Zo ernstig neemt de HEER God het misbruik van Zijn woord en de misleiding van zijn volk.

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus

Christus ten eeuwigen leven. En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleded, dat door het vlees bevlekt is. Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen. Judas 20-25

Dirk-Jan Jansen



Belangrijk Nieuws

Magazine van Bijbel & Onderwijs weer op papier beschikbaar.

Vanaf nu kunt u het magazine van Bijbel & Onderwijs weer thuis ontvangen op papier.

Waarom deze verandering?

Wij merken dat de artikelen die wij schrijven minder prettig lezen in een digitale versie. Het zijn vaak moeilijke onderwerpen die overdenking vragen. Regelmatig horen we dat een papieren versie veel voordelen heeft en erg op prijs wordt gesteld. Daarom heeft het bestuur besloten terug te gaan naar een papieren versie.

Wat betekent dit voor u?

Wilt u dit magazine graag op papier ontvangen, laat ons dan uw adres weten via:

info@bijbelenonderwijs.nl

Voor het magazine geldt dat wij hopen dat u met minimaal één gift per jaar ons werk wilt blijven ondersteunen. Een richtlijn hiervoor is € 20 per jaar om een deel van de kosten te dekken. Vermeld bij uw gift uw postcode + huisnummer.

B&O
Bijbel & Onderwijs



THE SEND

IS 'THE SEND' DE GROTE OPDRACHT?

De organisatie 'The Send' is in 2019 opgericht in Amerika en begon met haar eerste grote bijeenkomst in Orlando, Florida op 23 februari 2019. Daarna volgden meer bijeenkomsten, in Amerika en ook in andere landen. In 2026 wordt dit fenomeen ook in Nederland geïntroduceerd. Vanaf begin februari is men begonnen met lokale bijeenkomsten en er volgen nog meerdere hiervan alvorens op 24 oktober 2026 een grootschalige 10-uur-durende bijeenkomst in Utrecht te houden waar men hoopt op 15.000 bezoekers. Wat is deze beweging en vooral, wat is de achtergrond ervan? Dat bekijken we in dit artikel.

Het doel van 'The Send'

Volgens de Nederlandse website is 'The Send' "een beweging die jongeren enthousiast wil maken om het evangelie actief uit te dragen."¹ Op het eerste gezicht lijkt dit een mooi initiatief. Voor jongeren zou het ook zeker bemoedigend zijn om met anderen samen te kunnen komen en zich gesteund te voelen in hun geloof. Maar hoe maakt men op deze bijeenkomsten de jongeren enthousiast en vooral, welk evangelie gaan zij dan actief uitdragen? Dat zijn de essentiële vragen.

De Amerikaanse website heeft nog een iets andere bewoording over hun missie: "The Send is een wereldwijde campagne die gelovigen en kerken activeert tot een levensstijl van op Christus lijkende actie."²

Wat betekent dat, een levensstijl van op Christus lijkende actie (engels: Christlike)? Het kan name-

lijk van alles betekenen. Is dat alleen een levensstijl, gaat het hier om het ware evangelie of is het iets ertussenin? Om iets meer grip te krijgen op waar 'The Send' vandaan komt, heb ik me verdiept door wie het is opgericht. Die geschiedenis is best ingewikkeld, want je komt van alles tegen, zoals nauwe samenwerking met de Nieuw Apostolische Reformatie en overtuigingen vanuit de Latter Rain-beweging, profetieën en dromen en mantels (bedieningen) overnemen van overleden leiders. Om het zelf beter te begrijpen, heb ik een aantal filmpjes bekeken van bijeenkomsten waar de oprichter, Lou Engle spreekt om zo te horen wat zijn missie is en wat hij nu eigenlijk gelooft, en ook filmpjes van bijeenkomsten van 'The Call' en 'The Send' in Amerika.³

'The Send' komt voort uit 'The Call'

'The Send' komt voort uit een eerdere beweging, de vasten- en gebedsbeweging 'The Call'. 'The Call' is een beweging die de nadruk legt op gebed, aanbidding en vasten voor spirituele doorbraak. Deze beweging is gestopt in 2018.⁴ Het begon allemaal in september 2000 nadat Lou Engle een profetie zou hebben ontvangen om een grote jeugdbijeenkomst te houden in de National Mall in Washington, D.C. Verdere 'The Call'-evenementen zouden vervolgens in steden door het hele land worden gehouden. Engle gelooft dat bijeenkomsten zoals 'The Call' noodzakelijk zijn om te voorkomen dat goddelijk oordeel in de Verenigde Staten plaatsvindt vanwege legale abortus en de acceptatie

van homoseksualiteit in de Amerikaanse cultuur. De belangrijkste doelgroep zijn jongeren, generatie Z.

Lou Engle, of officieel apostel Lou Engle volgens de Nieuw Apostolische Reformatie, beschrijft zijn roeping als *“het mobiliseren en loslaten van vasten en gebed voor de uitstorting van de regen van opwekking.”* Het is dus zijn roeping om iets los te maken (loosening in het Engels), alsof het iets is dat nu nog niet optimaal tot zijn recht komt. Daarnaast is het vasten en bidden dus volgens hem noodzakelijk om een opwekking teweeg te brengen. De uitstorting van de regen is een referentie naar de Latter Rain Movement.

Een ander onderdeel van ‘The Call’ is het zogenaamde Nazarite DNA. Volgens Engle is dit concept fundamenteel geweest voor ‘The Call’ en voor de gebeds- en vastenbeweging. Volgens Engle is een *“terugkeer naar de naziritische wijding de enige hoop voor een terugkeer naar God in Amerika. En het zal de grondvoorbereiding zijn, zelfs de voorloper, voor de grootste spirituele ontwakings die ze ooit heeft gezien.”* De Nazarite generatie is een generatie van extreem vasten en bidden. Deze Naziritische wijding overwint machten en vormt de geschiedenis, volgens Engle dan.

Latter Rain Beweging

Over de Latter Rain-beweging valt heel veel te zeggen, maar om het kort te houden; de Latter Rain (late regen) is een sekte binnen het (hyper)charismatische christendom die zich vormde vlak na de tweede wereldoorlog. Er wordt geleerd dat de Heer Zijn Geest opnieuw uitstort, zoals Hij deed met Pinksteren, en gelovigen gebruikt om de wereld voor te bereiden op Zijn Wederkomst. De Latter Rain-beweging gelooft dat de Kerk het geestelijk Israël is en is diep beïnvloed door het Britse Israëliïsme, een sekte die gelooft dat Groot Brittannië afstamt van de tien verloren stammen van Israël. De Latter Rain-beweging ontkent dat er verschillende dispensaties zijn en ontkent een toekomstig duizendjarig vreedrijk. De focus van de Latter Rain-beweging is intens vasten en gebed om *“uitgietingen van de Heilige Geest”* op gang te brengen.

De invloed van de Latter Rain op Engle blijkt wel uit een aantal boeken die zijn leidraad waren en zijn. Een boek van Derek Prince, *‘Shaping history through prayer and fasting’*, en een boek van Arthur Wallis, *‘Rain from Heaven’*. Beide auteurs zijn charismatische schrijvers die nauwe banden hadden met de Latter Rain Movement. Lou Engle spreekt meestal intens en zeer luidruchtig over allerlei dromen die hij ontvangt en over zijn

bediening van vasten en bidden (in het vasten is hij zelf trouwens niet zo heel erg goed, zegt hij zelf). De Bijbel lijkt voor hem niet zo van belang, want buiten Bijbelse openbaringen door dromen krijgen meer aandacht in zijn preken. Zelfs een tijd of datum kan voor hem gelinkt worden aan een Bijbelvers. Zo werd Engle een keer *“wakker om 2:21 in de nacht met Daniel 2:21 onmiddellijk vastgelegd in zijn geest. Sindsdien heeft de Heer Daniël 2:20-22 voortdurend benadrukt als de basis voor drie dagen van vergaderingen die plaatsvonden op 20-22 februari.”*⁵ Engle stelt dat hij door God werd bevestigd dat vasten en bidden voorafgaan aan de Latter Rain. Het gedachtegoed dat Engle doorgeeft komt dus uit deze sekte van de Latter Rain-beweging.



Azusa NOW

In 2016 was er een speciale editie van ‘The Call’ in Los Angeles. *“Op 9 april 2016, wat ook de 110e verjaardag was van de Azusa Street Revival⁶, werd onze generatie ingewijd in een nieuw tijdperk.”*⁷ Lou Engle en ‘The Call’, in samenwerking met Bethel Church in Redding, Californië, ontvingen meer dan 60.000 mensen tijdens een evenement genaamd Azusa Now. Na dit evenement kwam een samenwerking van leiders samen om ‘The Send’ op te richten. Die leiders waren Andy Byrd (Youth With A Mission), Brian Brennt (Circuit Riders), Daniel Kolenda (Christ For All Nations), Michael Koulianos (Jesus Image), Teo Hayashi (Dunamis Movement), Todd White (Lifestyle Christianity) en Lou Engle (‘The Call’). De visie was een bijeenkomst waarbij succes niet het aantal deelnemers was, maar het aantal dat werd geactiveerd om een van de vijf missiegebieden te bereiken: landen, middelbare scholen, universiteiten, kwetsbare kinderen, buurten en werkplekken.⁸

In een brief op Elijah List van 2016 citeert Lou Engle Franklin Hall om vervolgens zelf te zeggen dat er weer een Azusa kan komen: *“Ja, de tweede Pinksteren op Azusa in 1906 vond plaats net als de eerste Pinksteren. Deze laatste regenuitgieting van de Heilige Geest begon met een tien dagen durend*

vasten en gebedsseizoen, op vrijwel dezelfde manier als bij de 120, dat 'in één overeenstemming voortduurde in gebed en smeekbede.' ... Ik geloof dat er vandaag nog een Azusa zou kunnen zijn als Gods volk veel gebed en vasten zou gaan doen."⁹

In een filmpje van de bijeenkomst Azusa Now wordt wel heel duidelijk wat er nu wordt gedaan bij 'The Call' en 'The Send' en ik vond het schokkend om te zien. Lou Engle roept dat "de mantel van evangelisatie op een hele generatie zal komen, niet alleen in kerken, maar ook door tekenen en wonderen op straat." Vervolgens wordt over iedereen, weliswaar in de naam van Jezus, door Todd White gebeden, "dat ze nu kanalen zullen zijn waar de Heilige Geest doorheen kan stromen. Dat overal waar we gaan, tekenen en wonderen door onze handen zullen stromen. Dat woorden van kennis nu door jullie leven zullen stromen." Dan wordt er geschreeuwd, "Wil je dit?" Vervolgens wordt er over het hele stadion gevuld met jonge mensen gebeden dat iedereen nu wordt gedoopt met vuur. Todd White eindigt: "Om dit los te maken, wandelend met de kracht van God die erdoorheen stroomt. Ik dank u voor het profetische werk dat nu actief is. Ik dank u dat elke gelovige in het profetische wandelt. Ik dank u dat er enorme tekens en wonderen worden vrijgegeven."

Vervolgens wordt iedereen gevraagd de handen omhoog te doen en te vragen of de heilige geest een mantel op je wil laten komen. Terwijl Engle het had gehad over de mantel van Billy Graham bidt Todd White dat deze mantel van **normal lifestyle christianity** zal worden vrijgegeven. Het doel is dat "overal waar we gaan dat we alles zullen weten over de persoon tegenover ons. God zal tot je spreken; Je moet deze woorden van kennis gebruiken." Hier lijkt het wel te gaan over een mantel van profetische gaven.

Kunnen we hieruit opmaken dat de levensstijl van christusachtige beweging er één is van tekenen en wonderen? En vooral één van zogenaamde profetische gaven? Is dit het evangelie wat door deze beweging zo aan een hele generatie wordt aangeboden? Waar blijft het evangelie van vergeving door de kruisdood van de Zoon van God?

De mantel van Billy Graham

Op de Nederlandse website staat: "Het besluit om THE SEND naar Nederland te brengen kwam voort uit gebed en spreken van God. De droom ontstond om op te staan in dezelfde geest als Billy Graham, wiens bediening begon met een eenvoudig gebed van overgave." Dit besluit kwam dus voort uit een profetisch woord dat niet op de Bijbel is gebaseerd. In dezelfde geest kan zo iets betekenen als

'in de voetsporen van iemand'. Maar als we kijken naar de website van Lou Engle staat er: "Lou Engle verklaart profetisch dat we op de drempel staan van de derde grote ontwaking, en dat Jezus de evangelist zal verschijnen in grote verlossing en bevrijdingskracht. Een machtige Jezusbeweging komt naar Amerika; Billy Grahams mantel valt op een nieuwe generatie evangelisten, en straten en stadions zullen gevuld zijn met een nieuw lied van Gods verlossing."¹⁰ Ook op de website The Briefing schrijft Lou Engle in 2018: "Ik had het gevoel dat God mij in een goddelijk profetisch moment bracht en dat Billy Graham op het punt stond te overlijden. Ik voelde dat het Lichaam van Christus op weg was naar een Jordaankruisiging en dat het een dubbele Elisa-beweging van tekens en wonderen zou losmaken, terwijl zonen en dochters massaal zouden opstaan om de mantel van Billy Graham te dragen."¹¹

Dat is dus niet alleen maar in de voetsporen treden van iemand. Hier gaat het over een praktijk van het oppakken van een "mantel" of bediening van een ander. Men moest dus eigenlijk wachten tot het overlijden van Billy Graham in 2018 voordat deze mantel of de bediening van evangelisatie beschikbaar was. Is dat niet heel raar? Heel profetisch was het ook niet dat Billy Graham zou overlijden, hij was ondertussen 99 jaar oud! Het opnemen van een mantel is een typisch concept van de Nieuw Apostolische Reformatie. Men beweert dat de bediening van een leider beschikbaar komt na zijn overlijden. Meestal gaat men dan naar het graf van zo'n persoon om de mantel of zalving van de overleden gelovige, die daar bij het graf ergens beschikbaar zou zijn, op te halen. Dit wordt ook wel genoemd: grave-soaking of mantle-grabbing.¹² De zalvingen, mantels en bedieningen van de overleden gelovigen zijn dus terug te halen bij hun graf. Het grave-soaking heeft te maken met een verering van deze overleden gelovigen en is gewoon necromantie. Dat is een praktijk die een gruwel is voor God! (Deut. 18:11-12) En in het geval van Billy Graham hoefden ze niet eens naar het graf, maar konden ze bij de begrafenis de mantel al oppakken. De basis voor 'The Send' is dus een verering van een overleden gelovige, maar ook een poging om in contact te komen met de geest of bediening van die persoon.

In de week voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van 'The Send' in 2019 was er ook nog een droom. Hierover schrijft The Briefing: "We ontvingen ook een droom over verschillende andere "kampioenen" in de wolk van getuigen wier nalatenschap de Heer najverig is om in onze tijd te laten gebruiken. Kathryn Kuhlman werd specifiek in de groep uitgelicht. Uit de droom begrijpen we dat God haar

zalving wil uitstorten; deze zalving wordt bij The Send overgedragen en zo door een nieuwe generatie voortgedragen.”¹³ Dus ook de bediening van Kathryn Kuhlman wordt overgedragen bij ‘The Send’!

Kuhlman (1907–1976) was een prominente Amerikaanse predikante en genezingsevangeliste die bekend werd om haar krachtige prediking en genezingsbediening waarbij ze gebruik zou maken van de kracht van de Heilige Geest.

Samenwerking met organisaties

De lijst met partnerorganisaties op de Nederlandse website is indrukwekkend en zou mogelijk het idee geven dat al deze organisaties achter ‘The Send’ staan en dan ook vooral inhoudelijk het ermee eens zijn. Kijkend naar de lijst zie ik een aantal organisaties waarvan het me niet zo zeer verbaast dat er samen wordt gewerkt met een organisatie die zo volledig voorkomt uit de Nieuw Apostolische Reformatie. Maar er zijn ook een aantal organisaties waarvan het me wel verbaast dat zij de oorsprong en inhoud van ‘The Send’ niet in overweging hebben genomen voordat ze hun naam hieraan verbonden. Zouden ze het niet doorhebben? Of wordt er pragmatisch gedacht en hopen ze erop dat op deze manier de jeugd met een zendingswens hun weg naar hun organisatie vindt? Volgens de website zijn de volgende organisaties een partner:



In ‘The Send’ in Kansas City (2022) wordt er een ‘gebed om vergeving’ opgezegd. Het gaat echter vooral om het vragen om kracht om Jezus lief te hebben. Het gaat erom het vuur te ontvangen om Christus lief te hebben. Er wordt helemaal niets gezegd over zonden. Alleen maar de kracht om de zoon lief te hebben. Daarna wordt men opgezweept om vergeving te vragen voor het hele land en volk. Het gebed dat meerdere keren uitgeschreeuwd wordt: *“Jezus, ik smEEK Uw bloed over mijn zonden en de zonden van mijn volk. God, beëindig abortus, stuur een opwekking naar Amerika!” Om te eindigen met een “Wij maken in de naam van Jezus een grotere uitgieting los van de Heilige Geest en het vuur over deze generatie.”*



Aan het eind van de bijeenkomst van ‘The Send’ wordt iedereen gevraagd zijn schoenen uit te trekken en omhoog te houden om te laten zien dat ze bereid zijn om overal heen te gaan omwille van het evangelie. Maar hoeveel deze mensen eigenlijk over het evangelie weten lijkt niet belangrijk te zijn. We leven in een tijd dat we ten onder gaan aan het gebrek aan kennis (Hos. 4:6). Willen we dat echt, een beweging van jongeren die op basis van een ervaring besluit om de zending in te gaan?

Conclusie

In het begin van het artikel stelde ik de vraag wat de organisatie ‘The Send’ precies is en vooral welk evangelie er wordt doorgegeven. We zien een beweging die verbonden is met verschillende bronnen gebaseerd op dwalingen. En we zien een evangelie van tekenen en wonderen waar jongeren mee worden opgezweept. Het is overduidelijk een beweging die het gedachtegoed van de Nieuwe Apostolische Reformatie probeert te verspreiden.¹⁴ Het lijkt allemaal zo aantrekkelijk voor de jongeren. Toch lopen ze een groot gevaar.

S.F.I.M.

1. www.thesend.nl
2. www.thesend.org
3. Azusa Now - Todd White | Lindy Conant Worship | Lou Engle 17 april 2016 THE SEND KC - Lou Engle - The Great Communion Revival 21 mei 2022; Battle for Britain Prayer Storm Conference: Rain of Revival – Lou Engle 22 augustus 2025; Battle for Britain Prayer Storm Conference: The Nazirite DNA – Lou Engle 23 augustus 2025
4. www.thecallannouncement.com
5. www.thebriefing.us/blog/135
6. De Azusa Street Revival is een opwekking binnen het christendom, die van 1906 tot 1909 plaatsvond in Los Angeles, California, geleid door William J. Seymour en die algemeen gezien wordt als het begin van de Pinksterbeweging.
7. www.jenmiskov.com/blog/2016/04/18/azusanowreflection
8. www.pages.thesend.org/story
9. www.eljahlist.com/words/display_word.html?ID=15883
10. www.louengle.com/about/
11. www.thebriefing.us/blog/025
12. www.levenmetgodendebijbel.nl/grave-soaking
13. www.thebriefing.us/blog/043
14. In de magazines van Bijbel en Onderwijs van juni 2023, oktober 2023 en januari 2024 staan uitgebreide artikelen over de Nieuw Apostolische Reformatie.

BIJBEL IN DE BASIS

SURINAME



Het belang van godsdienstonderwijs

In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat wij in Suriname zijn geweest voor de invoering van *Bijbel in de Basis*, een godsdienstmethode voor het Voortgezet Onderwijs. Het is een methode waar leerlingen in vier leerjaren systematisch door de Bijbel heengaan. Hierbij leren ze niet alleen de verhalen, maar leren ze ook hun Bijbel te gebruiken, te lezen en vooral te begrijpen. Door de bijbehorende opdrachten wordt de Bijbel ook naar de dagelijkse praktijk gebracht.

Inmiddels hebben wij vernomen dat de leraren het eerste deel van de methode in gebruik hebben genomen. Carl Breeveld, voorzitter van het bestuur van de scholen van de Evangelische Broedergemeente (EBG), schrijft in onderstaande stukje zijn gedachten over het belang van godsdienstonderwijs in het voortgezet onderwijs in Suriname.

“Godsdienstonderwijs in het voortgezet onderwijs is van belang bij de vorming van onze jongeren. Het leren kennen van God helpt hen om een helder godsbeeld te ontwikkelen, terwijl ook het mensbeeld, dat vanuit de Bijbel met ons gedeeld wordt, vorm krijgt in hun denken en leven. Uitgaande van de schepping, zoals die in Genesis beschreven staat en de ontwikkelingen daarna, ontstaat ook een wereldbeeld dat belangrijk is voor vandaag en de toekomst.

Het belangrijkste bij godsdienstonderwijs is dat het kan bijdragen tot eventueel persoonlijk geloof in Jezus Christus, onze Redder en Zaligmaker. In het verlengde hiervan volgt ook de handreiking die geboden wordt bij het ontwikkelen en toepassen van Bijbelse waarden en normen. In onze Surinaamse samenleving met uitdagingen in onze gezinnen van allerlei aard en integriteitsschendingen op verschillende gebieden draagt het godsdienstonderwijs bij aan het weerbaar maken van onze jongeren.”

Wij zijn dankbaar dat wij als Bijbel & Onderwijs hieraan kunnen bijdragen. Juist doordat de lessen in Suriname in het Nederlands zijn, zijn zij erg blij met deze van oorsprong Nederlandse methode. Daardoor hoeven er alleen maar wat culturele dingen te worden aangepast. Wij zijn begonnen met de aanpassingen van de werkboeken van deel 2 van deze 4-delige methode. Dit alles vraagt veel tijd, maar door de positieve reacties op de leer methode in Suriname, worden wij zeer bemoedigd.



COLOFON

B&O Magazine

ISSN: 3117-938X

Uitgave: stichting Bijbel & Onderwijs
29e jaargang, kwartaal 1, maart 2026

Periodiek voor donateurs van
stichting Bijbel & Onderwijs.

Bestuur

mevr. M.E Fast-Matzken
mevr. S.F.I. Matzken
dhr. J.D. Prinsen
dhr. L. Snijder
mevr. E. Stam-Stegeman

Redactie

Bestuur

Abonnementsprijs

Nederland en België: Het B&O Magazine wordt toegestuurd aan donateurs op basis van een vrijwillige gift van minimaal EUR 20,00 per jaar. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

IBAN nr. NL67INGB0000824575

BIC nr. INGBNL2A

Bij overmaking graag uw postcode en huisnummer vermelden.

Redactie- en correspondentieadres

Glorie van Hollandgaarde 6
3824 ZM Amersfoort

Tel. 06 - 1690 3431

info@bijbelonderwijs.nl

secretaris@bijbelonderwijs.nl

KvK nr. 40507771



Overname artikelen

Overname van artikelen is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de redactie.

Testamenteire beschikking

Wilt u onze stichting testamentair gedenken? De ten naamstelling dient te luiden: stichting Bijbel & Onderwijs statutair gevestigd te Woudrichem. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40507771. Voor periodieke gift of legaten staan we geregistreerd onder RSIN-nummer 802954492.

Vormgeving en drukwerk:

WoodyDesign, Veenendaal

www.bijbelonderwijs.nl
info@bijbelonderwijs.nl